



INHOUD

- NIEUWS UIT DE GROEPEN
- CARNAVAL

En nog vééél meer. Lees snel verder...



Groen op het voorplein

Dankzij de hulp en inzet van ouders is er weer een grote stap gezet in het vergroenen van het voorplein. Ook de komende maanden wordt er weer verder gewerkt aan de plannen voor de komende jaren. Wilt u meedenken of meehelpen, laat het weten een Leni of aan één van de ouders uit de werkgroep groen.

Op zoek naar bibliotheekvrijwilligers voor de nieuwe schoolbibliotheek

Vorige week zijn onze leesconsulenten druk bezig geweest met het inrichten van de oude en de nieuwe kasten met alle nieuwe boeken!

Als aanvulling op de eigen collectie hebben we bijna 500 nieuwe boeken gekregen vanuit de gemeentesubsidie voor de schoolbibliotheek.

Naast deze nieuwe boeken worden er in de komende maanden ook nog nieuwe boeken geleverd die we hebben kunnen bestellen met de opbrengst van de boekenmarkt.

Zodra alle boeken zijn geleverd, gaan we werken met een uitleensysteem. Wij zijn op zoek naar ouders/ verzorgers/ vrijwilligers die twee keer per week willen helpen in de school. Kun jij één keer helpen of wil jij misschien wel iedere week helpen? Laat het weten door het invullen van deze link:

<https://forms.gle/KX8nYGk41JYyaB7D8>

Mocht u iemand kennen die het ook leuk zou vinden om te helpen, stuur gerust deze link door!

Groep 1-2

Camera's aan en actie! De groepen 1 en 2 zijn begonnen met het thema wij maken een film. Als eerst hebben we een bioscoop in de huishoek gemaakt waar de kinderen een film konden kijken. Nu is de huishoek omgetoverd in een heuse filmset met kostuums.

Ook hebben we een gastles gehad van de vader van Finn hij kwam in de klas vertellen over het hele maakproces van een film, super leerzaam!

Met rekenen zijn we deze periode bezig met rangtelwoorden (eerste, tweede, derde), spiegelen en het herkennen van hoeveelheden. Met taal zijn we bezig met het luisteren naar verhalen en het herkennen van de letters van de eigen naam.

Groep 3

Groep 3 is druk bezig met het nieuwe thema. We leren dat er achter schilderijen en voorwerpen verhalen zitten van vroeger. Zo hebben we al van alles over het oude egypte en ridders/jonkvrouwen geleerd. Ook kwam de vader van Finn uit groep 1 ons iets vertellen over Archeologie en heeft ons spullen uit de steentijd laten zien.

Maar groep 3 heeft ook hun eigen riddersverhaal geschreven. Veel leesplezier!

Het ridder verhaal van groep 3

Santino ging trouwen met Noor

Lang geleden, in de tijd van de ridders en jonkvrouwen, was er een ridder die Santino heette. Op zijn paard Ozosnel reed hij naar een dorpje. In dit dorpje woonde jonkvrouw Noor. Ridder Santino was erg verliefd op Noor. Maar de broer van Noor wilde niet dat ze ging trouwen met ridder Santino. Want hij was zelf verliefd op Noor.



Ridder Santino die wilde toch echt trouwen met Noor. Dus hij ging vechten met de broer van Noor. Na een lang gevecht, won ridder Santino. Noor wilde eigenlijk helemaal niet met ridder Santino trouwen. Ridder Santino ging stoer doen en veel trainen. Hierdoor wilde Noor toch wel met hem trouwen.

Ridder Santino en Noor gingen trouwen met elkaar. Er kwam een goochelaar op het feest en die toverde de broer van Noor weer tot leven. Ridder Santino moest nog een keer vechten met de broer van Noor. Toen won de broer van Noor. Gelukkig was ridder Santino alleen maar gewond. Gelukkig was de goochelaar er nog, die kon ridder Santino weer genezen.

Ridder Santino nam jonkvrouw Noor mee op zijn paard Ozosnel. En ging terug naar het kasteel. Toen kreeg Noor een dikke buik. Een paar maanden later werd er in de ziekenzaal een tweeling geboren. Ze noemde de kinderen: Roos en Lila. Het waren 2 stoute kinderen, dus de ouders waren vaak boos.

Toen de kinderen 5 jaar werden. Kwam er een groot feest. Met veel mensen en optredens. Ze spraken met elkaar af, dat ze vanaf nu zouden gaan luisteren naar hun ouders.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

Einde



groep 4

In groep 4 zijn we druk bezig met het nieuwe thema 'Sterke verhalen'. De kinderen hebben geleerd over mummies en farao's en weten nu zelfs wat een sarcofaag is. In de les van Nieuwsbegrip hebben we ook een tekst over mummies gelezen. De kinderen vonden het heel interessant. Ook hebben we een les gedaan over ridders en jonkvrouwen. Ze hebben geluisterd naar 'Joris en de draak' en vervolgens hebben ze hun eigen ridderverhaal geschreven. Ook hebben we verschillende gastlessen gehad. Vorige week kwam er een brandweerman vertellen in de klas over zijn werk. De kinderen hadden vooraf allerlei vragen bedacht en ze hebben geleerd wat ze thuis moeten doen als er brand is en het belang van goede rookmelders. Deze week kwam de vader van Finn uit groep 1 vertellen over archeologie. De kinderen weten nu hoe een archeoloog te werk gaat en ze mochten allerlei spullen bekijken die hij had meegenomen.

groep 5-6

Groep 5 is druk bezig met het leren hoe je de minuten van een digitale klok moet aflezen. Dit is nog best een beetje lastig, dus het zou super fijn zijn als jullie ook thuis hier mee blijven oefenen.

Groep 6 heeft geleerd met rekenen hoe zij cijferend kunnen optellen, vermenigvuldigen en aftrekken. Dit gaat al super goed!



Met Blink heeft de groep geleerd over de geschiedenis van communicatiemiddelen. Zo weten we nu dat er in de oertijd nog geen taal was en de mensen toen communiceerden door grottekeningen te maken. Naast de grottekeningen hebben we ook meer geleerd over technologische apparatuur wat zich steeds verder heeft ontwikkeld, over verschillende manieren van communiceren naast taal en over op welke manieren we nu allemaal met elkaar communiceren.

groep 7-8

Groep 8 is druk bezig met het kiezen van een middelbare school voor volgend jaar. Scholen worden vergeleken, gesprekken worden gevoerd. Ook oefenen we vast een beetje voor de doorstroomtoets. Hoe ziet zo'n toets eruit? Wat kunnen we verwachten?

Groep 7 leert veel nieuwe dingen, inmiddels zijn we aardig vaardig met procenten, breuken en kommagetallen. Ook weten we dankzij een handig ezelsbruggetje hoe we aanhalingstekens moeten maken als iemand direct iets zegt in een verhaal of een tekst.

Met Blink kijken we naar de geschiedenis van na de Tweede wereldoorlog, en dan ingezoomd op de invloed van de media uit die tijd op de mensen. We luisteren naar protestsongs uit de jaren '60, '70 en '80 (De Bom van Doe maar, Over de muur van Klein Orkest bijvoorbeeld). Ook kijken we naar reclames uit de jaren '50. Bijzonder om te zien hoe er toen reclame werd gemaakt voor de verschillende doelgroepen. Daar zaten reclames tussen die je in 2024 echt niet meer op televisie ziet!



Kinderdagverblijf en speelleergroep

Op het kinderdagverblijf en speelleergroep zijn wij nu bezig met het thema 'ik ben een kunstenaar'. De bekende schilder Pablo Picasso zei ooit: "Every child is an artist". Vanaf onze geboorte hebben wij het talent in ons om kunst te maken. Mensen in de prehistorie schilderden zelfs al, maakten muziek en vertelden verhalen. Kunst zorgt ervoor dat we onszelf kunnen uiten en vorm kunnen geven aan de manier waarop we in de wereld staan.

BSO



De BSO staat op dit moment in het teken van bouwen. Er worden torens tot aan het plafond gebouwd van Kapla. Ook de ronde buizen die wij hebben mogen lenen, is erg populair. Constructies voor huizen worden er bedacht en uitgevoerd. En vergeet de 8+ers niet die mega grote hutten bouwen in de gymzaal.

In de voorjaarsvakantie hebben we dit keer als thema 'once upon a time'

Er was eens een magisch boek vol met de mooiste sprookjesverhalen van de hele wereld. Het boek reisde al eeuwen van BSO naar BSO om alle kinderen daar te laten genieten van de wondere wereld van de sprookjesverhalen. In hun fantasie gingen ze op reis naar

Nooitgedachtenland en werden ze betoverd door de goede fee. Ze doken in de wereld van ridders en jonkvrouwen en gingen de strijd aan met reuzen en draken... En deze week is het dan zover: het beroemde sprookjesboek brengt een bezoek aan ONZE BSO!

Maar hé?! Wat is dat nu? Er staat helemaal niets in? Het sprookjesboek is helemaal leeg en de verhalen zijn verdwenen! Maar waar zijn ze dan gebleven? Zal het ons deze week lukken de sprookjes terug te vinden en het sprookjesboek weer te vullen?

Vanuit de OV (oudervereniging)

Na vele jaren heeft Jacqueline (moeder van Anissa) afscheid genomen van de OV. Ellen (de moeder van Pim en Sofie) neemt de rol als voorzitter van de OV van haar over. Divali, Sint en Kerst zijn net achter de rug en het volgende feestje staat alweer op de planning!



Op donderdag 8 februari is het feest op de Startbaan, want dan vieren we carnaval. Iedereen mag verkleed naar school komen.

Het thema van dit jaar is 'feest in de keuken', maar voel je vrij om je creativiteit de vrij loop te laten en je in een ander fantastisch kostuum te hullen. Laten we genieten van een dag vol vrolijkheid en plezier!

Alaaaaf!

kom verkleed naar school! Of je nu een keukenkunstwerk bent of iets anders, laat je enthousiasme zien. Alle outfits zijn welkom!

KORT NIEUWS EN REGIONIEUWS

Verkeersveiligheid rondom de school

We willen dat iedereen op een veilige manier naar school kan én weer naar huis, daarom willen we nogmaals iedereen vragen om zoveel mogelijk lopend en/ of met de fiets naar school te komen. Ouders/ verzorgers kunnen hun fietsen bij het halen en brengen op het plein parkeren naast de pingpongtafel.

Mocht u toch met de auto komen, moet u vaak verderop parkeren. Wij willen iedereen vragen om alleen in de parkeervakken te parkeren om te zorgen dat het veilig is.

Vanuit de MR (medezeggenschapsraad)

De MR heeft een nieuwe voorzitter! Daan geeft tijdens de vergadering van februari het stokje door aan Liesbeth. Dit betekent niet dat Daan de MR gaat verlaten, gelukkig blijft hij de komende tijd ons nog ondersteunen als ouder-lid. We zijn heel blij met de opvolging van het voorzitterschap door Liesbeth. We zien uit naar een voortzetting van de prettige manier van vergaderen en samenwerking.

Kids & Koffie SOESTERBERG



Een behoorlijk aantal ouders (én grootouders) heeft ons al weten te vinden, maar bij deze willen wij Kids&Koffie Soesterberg nog een keer onder de aandacht brengen. Met een beetje hulp van Stichting Balans organiseren wij, twee moeders uit Soesterberg, een inloopochtend voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers. Ook als je geen kinderen hebt, oudere kinderen of een kindervens; je bent van harte welkom!

Waar en wanneer?

De koffie en thee staan klaar op de eerste en derde woensdag van de maand tussen 9:00u en 11:30u. Maar kom gerust even een bakkie doen als je net je kinderen naar school hebt gebracht. Meestal zijn we er al om 8:30u. We mogen gebruik maken van een ruimte in Kindcentrum de Startbaan. Bij de ingang staat een bord waar we precies zitten.

Regelmatig organiseren we een thema of activiteit gericht op 0- tot 4-jarigen. Denk aan voorlezen, muziek of bewegen met je kind. Houd onze sociale media in de gaten voor deze activiteiten en de data.

Vrijwilligers gezocht!

Kids&koffie Soesterberg wordt nu gerund door twee vrijwilligers en we kunnen zeker extra handen gebruiken. Ook al is het maar voor af en toe, een uurtje of één keer per 2 maanden, we zijn altijd blij wanneer je ons komt versterken. Het gaat om koffie zetten, natuurlijk, spullen klaarzetten en opruimen, en als je het leuk vindt een activiteit met de kinderen en hun ouder/verzorger.

Wil je meer info kijk dan op onze [instagram](#) of [facebook](#) pagina.

Wil je ons komen versterken? Stuur dan even een mailtje naar kidsenkoffiesoesterberg@gmail.com of kom gewoon een keer binnenlopen.

Groetjes

Ayuk en Liesbeth

Zit u ergens mee? Heeft u relatieproblemen, problemen met of vragen over uw opgroeiende kinderen? Of ervaart u stress en komt u zelf even niet verder? WELZIN is er voor u.

Inloopspreekuur Soesterberg

Iedere donderdag van 9:00 - 10:00 uur, op Buijs Ballotlaan 6, Soesterberg.

<https://www.welzin.nl/in-de-regio/soest-en-soesterberg/>

Ouderavond SWV de Eem

15 februari Ouderavond Hoogbegaafdheid
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Misschien herken je als ouder wel het beeld dat jouw kind thuis zich zo anders lijkt te ontwikkelen dan wat hij/zij op school laat zien. En je wil graag het gesprek aangaan met school of hebt dat al een keer gedaan, maar je vindt dat niet makkelijk. Dan, maar ook als het juist wel lekker loopt, ben je van harte welkom bij de ouderavond voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in het primair onderwijs.

<https://www.swvdeem.nl/voor-ouders/agenda/ouderavond-hoogbegaafdheid-15-februari-2024/>

Uitnodiging



Kies je sport

HEY JIJ!
Heb jij al gekozen?
KIES JE SPORT
Meer weten en aanmelden:
sportinsoest.nl/kiesjesport

Vanaf vrijdag 2 februari kunnen de kinderen zich inschrijven voor Kies je Sport. Inschrijven gaat via www.sportinsoest.nl

Direct na de voorjaarsvakantie, starten de eerste activiteiten.